



www.kampzoetermeer.nl



info@kampzoetermeer.nl



087-7847643 (alleen tijdens kamp)

Ja, daar zijn we weer!

Zo, de kop is eraf. De eerste maaltijd zit erin, de eerste spellen zijn gespeeld, de eerste liederen aangeheven en de eerste punten zijn uitgedeeld. Nog niet uitgebroken en nog geen straf gegeven, maar dat zal ook niet lang meer duren. U hebt het vandaag allemaal op Twitter al een beetje kunnen volgen, maar toch zullen we er nu nog even iets dieper op ingaan.

Na een goede reis hebben we eerst de slaapzalen ingericht. Dat was al een avontuur op zich omdat we daarvoor eerst met volle bepakking de trap moesten beklimmen. Die trap is zo steil dat er volgens de beheerder nog nooit iemand afgevallen is. Daar loopt iedereen te voorzichtig voor. Wij vonden het ook een typische redenering, maar het zal wel aan ons liggen. Nadat alle bedden opgemaakt waren konden we beginnen aan het kennismakingsspel (krantenmeppen), de kampdoop (we gaan op wereldreis, vrij naar “we gaan op berenjacht”) en de jaarlijkse veiligheidsrondleiding. Vervolgens hebben we genoten van een culinair hoogstandje (macaroni met als toetje cake/slagroom/aardbeien voor Eveliens verjaardag) en was er even tijd om de speeltuin te verkennen. En, hoera, er zijn trampolines! We hebben al weer aardig wat salto's gezien. Daarna zijn we het bos gaan verkennen. Eerst voor het douanespel met A en B (met echte goudklompjes!) en voor B nog met het zaklantaarnspel. A was toen al terug naar het kampgebouw voor zingen, drinken en een koekje waarna ze volledig versleten naar bed zijn gegaan. B is inmiddels ook terug en naar bed. Nu wij nog (en u ook als u het vanavond nog leest!). Welterusten en tot morgen.

Lennart, Henk, Jomi, Lonneke, Koen, Ingeborg, Bas, Edwin, Evelien, Sonja, Siegert, Sander, Daniëlle en Jurgen.









